

# Onderdeel 3

Werkblad voorbeeldversie (voor de docent)



## Ontwerp jezelf als Superheld

Een held hoeft echt niet altijd grootse dingen te doen en door de lucht te vliegen met een cape. Een held kan ook al je moeder, je vader, je broertje, je buurvrouw of je tante zijn. Omdat ze mooi kunnen zingen. Of altijd naar je luisteren. Of altijd je fiets repareren als die kapot is. Een echte held heeft meerdere kanten en staat dichterbij je dan je denkt. Ook jij kan een held zijn! Daar gaan we nu mee aan de slag.

Filo-Sofia-feitje: Soms kan je jezelf iets wijsmaken wat eigenlijk helemaal niet blijkt te kloppen! Dat zag je wel aan Amber en Sofia: Amber dacht dat Sofia haar niet meer aardig zou vinden als ze haar dans niet deed, en Sofia dacht dat Amber haar sneu zou vinden als ze in de keuken zou blijven tijdens het feest. Misschien maak jij jezelf ook weleens wat wijs. Als je bijvoorbeeld niet stil kan zitten, denk je misschien dat mensen dat vervelend vinden. Terwijl ze het eigenlijk juist heel leuk vinden dat je zo actief bent! Misschien word je later wel een beroemde voetballer! Iets wat je van jezelf als negatief bestempelt, kan dus juist ook heel positief zijn!

**In de vorige opdracht heb je geoefend met het herkennen van de eigenschappen in jezelf. Welke drie daarvan zijn jou het meest bijgebleven? Schrijf ze hieronder op bij de nummers 1 t/m 3.**

**Vind je die eigenschappen vervelend of ben je juist blij dat je ze hebt? Zet een vinkje bij wat voor jou van toepassing is en schrijf op waarom. Als je een eigenschap vervelend vindt, kijk dan eens op welke manier die eigenschap je juist zou kunnen helpen? Denk aan het voorbeeld (niet stil kunnen zitten).**

1. De boekbelever

- Met deze eigenschap ben ik blij want:

Ik vind het fijn om te lezen en niemand heeft daar last van.

- Met deze eigenschap ben ik minder blij, want:

- Maar deze eigenschap kan ook positief zijn, want:

2. De sturende stem

- Met deze eigenschap ben ik blij want:

- Met deze eigenschap ben ik minder blij, want:

Ik ben soms bang dat ik te veel zeg en dat anderen daardoor minder kunnen zeggen en dat zou ik niet eerlijk vinden. Soms mag ik wel wat vaker mijn mond houden.

- Maar deze eigenschap kan ook positief zijn, want:

Ik kan misschien wel mensen helpen door advies te geven.

3. De rijmende romanticus

- Met deze eigenschap ben ik blij want:

Ik ben goed in schrijven en beleef er veel plezier aan.

- Met deze eigenschap ben ik minder blij, want:

- Maar deze eigenschap kan ook positief zijn, want:

**Op welke manier zou jij mensen kunnen helpen met jouw eigenschappen?**

Ik kan mensen helpen om in actie te komen wanneer ze dat zelf soms eng vinden. Ik denk dat ik mensen wel kan overtuigen om iets te gaan doen, iets leuks of iets nuttigs. Misschien zou ik wel directeur kunnen worden en dan iedereen goed behandelen en eerder vrij geven. Ik denk dat ik een hele positieve directeur zou kunnen zijn en dat mensen dan graag voor mij zouden werken. Met mijn verhalen zou ik mensen blij kunnen maken en zou ik de mensen kunnen vermaken. Dat vind ik belangrijk.

**Als jij een superheld zou zijn, wat zou dan jouw superheldennaam zijn en waarom?**

Actionwoman! (Omdat ik graag in actie kom! :)



Hoe zou je er dan uitzien? Maak een tekening van jezelf als superheld.



**Wat zouden jouw superkrachten zijn?**

- 1 Ik zou super snel woorden kunnen opschrijven, ze zouden er al staan op het moment dat ik ze denk.
- 2 Ik zou mijn verhalen altijd overal willen kunnen voorlezen; mijn stem is een soort megafoon die zelfs in Brazilië te horen is. Maar niet heel erg hard ofzo.
- 3 Ik zou alle mensen helpen met het realiseren van hun dromen: ik kan dus ook geld maken door in mijn handen te klappen en dan kan ik hen geld geven om hun dromen waar te maken.
- 4 Ik zou ze ook helpen door als ik twee keer in mijn handen klap, dat ze dan ineens wisten wat ze moeten doen, omdat heel veel mensen altijd twijfelen over dingen.
- 5 .....
- 6 .....

### Wie zou jij redden als je een superheld was? Waarom?

Mijn neefje, want die kan soms heel erg twijfelen dus die zou ik dan wel kunnen helpen. Hij heeft ook niet zo veel geld dus dan komt dat ook wel van pas. Ik zou ook mijn vader helpen want die heeft heel veel fantasie maar heeft ook dyslexie dus als ik alle woorden meteen op papier zou kunnen zetten die hij bedacht, dan zou hij ook een boek kunnen schrijven.

### Als jouw leven een game zou zijn, wat zou dan de naam zijn van die game? Hoeveel levels zouden er dan zijn en hoe zouden die heten?

Mijn game zou Action Woman in Action heten en die heeft 26 levels. Het alfabet heeft namelijk ook 26 letters en 26 is mijn geluksgetal. Ik hou van woorden dus als er 26 letters bestaan om al die woorden te maken, dan vind ik dat elk level een andere letter moet krijgen. Het gaat dan dus van A tot en met Z en in elke game moet de speler proberen om de volgende letter te raden. Die levels heten dan naar de alfabetische volgorde met de woorden die gebruikt worden om letters aan te duiden, dus Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliett, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Quebec, Romeo, Sierra, Tango, Uniform, Victor, Whiskey, X-ray, Yankee, Zulu.

Het lijkt me dan leuk dat iedere game zou plaatsvinden op de plaats van de letters wanneer dat kan.

Dus in een Hotel, in India, in Lima, in Quebec!

### Als je leven een film was, wat is dan een scène die niet mag ontbreken?

Dan kies ik voor het moment dat ik mijn eerste boek uitgeef. Of nee, mijn eerste toneelstuk dat ik zelf heb geschreven. Of mijn eerste poëziebundel. Ik geef een lezing over wat het voor mij betekent dat ik mijn schrijfsels mag uitgeven en hoe hard ik ervoor heb gewerkt en dan zeg ik dat je nooit moet opgeven want het is belangrijk om voor je dromen te vechten.

.....

.....